

עיתון הלימודים של הפנסאים  
שבט תשע"ז שנת הקהל • גיליון מספר 3

# הבא במא עסקינין



## וואס איז נייעס? חדשות ועדכונים חשובים

- שבט הפנסאים המסורתית מתקרבת! השבוע קיבלו כל הפנסאים הזמנות אישיות לשבת. הנכם מתבקשים להסדיר את הרישום בהקדם האפשרי, על מנת שנוכל להיערך כראוי.
- זכיתם בהגרלת הכסף הגדולה שנערכה בראלי חנוכה? התקשרו עוד היום למפקדת הפנסאים ועדכנו את הכרטיס האישי שלכם. הפרסים היוקרתיים כבר מחכים לכם!
- מספר המוקד הטלפוני: 1700-703-77
- למעלה מארבע מאות חיילים בצבאות השם כבר מימשו את ההמחאות שהוענקו להם מהמפקדה. גם אתם קיבלתם המחאה? רוצו לחנות יודאיקה בכפר חב"ד, שם מחכים רק לכם מאות משחקים, ספרים ומחנות.



מפקדת הפנסאים והפנסאים בסניף נהריה מאחלים בזאת ברכת "מזל טוב" חמה ולבבית למנהל הסניף המסור התמים מרדכי מנור שיחי' לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג למושפחת דיקשטיין ברכותינו שיזכו לבנות בית נאמן בישראל, בניין עדי עד על יסודי התורה ואדני החסידות, לנחת רוח הרבי

## כוס של ברכה



# קנאת סופרים

סיפור מחח בהמשכים פרק 3

מאת: מענדי הרשקוביץ

יחד כל ילדי הסניף. "הכול בסדר? איפה הוא היה? חיפשנו אותו בכל מקום!"

"האמת שהוא נראה חיזור ועיניו אדומות. הוא אמר שהכול בסדר ופנה לחדרו לישון. לא הטרדנו אותו בשאלות נוספות."

"תודה רבה על העדכון", הודה הרב זלמן. "בשורות טובות תמיד."

"ארוץ הביתה. אולי לי הוא יספר מה קרה", סבר גרשון. "להתראות כולם!"

"סוף טוב הכול טוב!", שמח דודי. ורק יוסי מלמל: "תעלומה..."

...

למחרת הגיע נחשון לכיתה כרגיל. הילדים הביטו בו מסוקרנים, אך הוא לא נידב מידע. מעניין אם סיפר משהו לגרשון - את זאת יוכלו לברר כבר בהפסקה הראשונה, בזמן שנחשון עצמו בוודאי ימשיך לשנן את החומר ללימודים.

בבוא ההפסקה, נצפה נחשון לומד דווקא פסוקים בעיון מתוך החת"ת היומי.

"זה בסדר", הרגיע דודי את החברים בלחש. "הוא שולט בחומר מספיק טוב. הוא לא חייב לחזור כל הזמן."

התעלומה גברה כשהגיע יום רביעי, יום הלימודים. נחשון הגיע, ברוך השם, נראה שהכול בסדר, אך אז הבחין דודי בדבר מוזר...

"מה אתה עושה?", שאל את נחשון. "הפרק אתה לומד עכשיו אינו בחומר של המבחן!"

"נכון", השיב נחשון בשלווה. "ובכל זאת, אלו דברי תורה ויש מצווה ללמוד אותם..."

"ברור", הסכים דודי. "אבל אתה בטח מבין שבחידון הפומבי, כל שיונו נוסף מעניק לך יתרון!"

"אני לא מתכוון להתמודד בחידון הפומבי", הטיל נחשון את הפצצה לאוויר, וחזר לשקוע בספר.

המשך יבוא

תקציר הפרקים הקודמים: נחשון אמר להיות נציג חב"ד-עילית בחידון, אך באחד הערבים הוא נעלם. חיפוש בכל רחבי היישוב לא מעלה דבר. יוסי טוען שיד ילדי הסניף המתחרה בדבר

שקט המום של כמה שניות השתרר בסניף הנרגש, ומיד לאחר מכן פרצו כולם בבלייל של דיבורים נסערים.

"לא יכול להיות", אמר דודי. "עם כל התחרות הקשה, ילדים לא יפגעו בילד אחר רק בשביל תחרות של לימודים! זה דבר נורא מכדי לחשוב שהוא נכון. תהיה אופטימי - בטח מדובר במחבל..."

"יוסי כן צודק", חלקו ילדים אחרים על דעתו של דודי. "זה מאד הגיוני שהם יעשו הכול כדי לנצח!"

"כאלה הם, הילדים של גבעת חב"ד", הוסיף מנשה. "אתה בוודאי זוכר שהם עיכבו את הארגון של הספרים שהגיע דרך היישוב שלהם, כדי שיהיה לנו פחות זמן ללמוד!"

הרב זלמן סיים את שיחת הטלפון ושמע את דיבורי הילדים הנרגשים. "עצור!", הזהיר. "אלו ממש דברי לשון הרע, והגיוני יותר שזו הוצאת שם רע, כי הדברים לא נכונים. זו ממש עצת היצר לחשוב ולדבר דברים אסורים דווקא עכשיו, כשאנחנו זקוקים לרחמי שמים! זה הזמן להתחזק ולחשוב רק דברים טובים על יהודים אחרים, כמו שאדמו"ר הזקן אומר "ואיש את רעת רעהו אל תחשבו בלבבכם..."

חלק מהילדים הנהנו בראשם. אחרים עדיין קפצו אגרופים נועמים.

הרב זלמן העיף מבט בשעונו. "כבר תשע בלילה", אמר. "זה הולך ונעשה מדאיג. אני חושב ל..."

צלצול הטלפון שבחידון קטע אותו. הוא מיהר לענות.

"מדבר אבא של נחשון", נשמע הקול מבעד לספיקר הפעיל, לאוזני כל ילדי הסניף. "נחשון נכנס עכשיו הביתה..."

"ברוך השם!", נשמטו כתפיו של הרב זלמן בהקלה, ועמו





# תורת חיים

מדברי הרבי על לימוד התורה

# פנסניף

ביקור באחד משמונה עשר סניפי הפנסאים הפרוסים בכל הארץ



התורה "היא חיינו ואורך ימינו". זוהי לא סיסמה, חלילה; זו המציאות. אצל יהודי, לימוד התורה הוא חלק ממנו.

כשסטודנט לומד רפואה או משפטים באוניברסיטה, הלימודים הם עוד תחום עיסוק שלו. אמנם זהו חלק חשוב ואפילו עיקרי בחייו, אבל זה לא הוא. למרות שהלימודים תופסים כמעט את כל יומו - הרצאות, מטלות, מבחנים וכן הלאה - בכל זאת, מתישהו הוא יסיים את הלימודים וישוב לשגרת חיים. לעומת זאת, יהודי שיושב ולומד את תורת השם, גם אם מדובר (רק) בשיעור שבועי קצר - התורה איננה עוד דבר, עוד עיסוק, היא החיים שלו.

פעם איש עסקים אחד סיפר לרבי שהוא מתלבט האם לזנוח את הלימוד הקבוע שלו לטובת השקעה גדולה יותר בעסקים. וכך כתב לו הרבי במכתב: "הגע עצמך, אלפים ואלפים שנה הייתה נשמתו, שהיא-היא העיקר אצל כל בני ישראל, עוסקת בתורה. ואחרי חיינו בעולם הזה הגשמי, תחזור הנשמה להתעסק בתורה ולהתעמק בחכמתה, שהיא אין קץ לנצח נצחים. אלא שבינתיים, במשך איזה עשיריות שנים זימן לו הקדוש ברוך הוא עסק של מסחר. ואיך אפשר להביט על זה שזהו עסקו ועניין התורה 'עניין נוסף'!".

## הסניף השלישי שבו נבקר הוא סניף הפנסאים באלעד. הבה ונערוך היכרות קצרה עם הסניף הפעיל והנמרץ.

**מספר חברים:** 36 פנסאים צעירים, המגיעים מהשכונות השונות מכל רחבי העיר, ויושבים ללמוד בהתמדה ושקידה.

**מקום הלימודים:** היכל בית הכנסת המרכזי בעיר, "דרך מצוותיך".

**זמני המפגשים:** פעמיים בשבוע, בימי שני ורביעי.

**מנהל הסניף:** ר' אפרים גלט הוא דמות מוכרת ואהובה בעיר אלעד, ובמיוחד בקרב קהילת אנ"ש בעיר, בה הוא פעיל נמרץ. על אף עיסוקיו הרבים, ר' אפרים לקח על עצמו את האחריות לניהול הסניף, כשהוא רואה

לנגד עיניו את המטרה הנעלית: לעזור להצמיח חסידים, יראי שמים ולמדנים אמתיים, שירונו נחת את הרבי, ההורים והמורים. על כך מגיעה לר' אפרים ברכת יישר כוח ותודה גדולה.

**מיוחד בסניף:** הסניף זוכה לליווי צמוד של רב הקהילה, הרב שניאור זלמן ירוסלבסקי. הרב ירוסלבסקי דרבן ועודד את העושים במלאכה לפתוח את סניף הלימודים, והוא תומך ומלווה את הפעילות בסניף לכל אורך הדרך. על כך תודתנו נתונה לו.

**עוד משהו שלא ידעתם:** מדובר בסניף

חדש, מהצעירים שבחבורה. בפתחת הסניף עמד מספר החברים על פחות מעשרה, ותוך שבוע ימים בלבד התרבו הספסלים בבית המדרש... זהו סניף מלא בפוטנציאל, שמתחיל

בהחלט להתממש... הנה, למשל: בסניף נרשמו 94% של התייצבות בזמן למפגשי הלימודים! נעים להכיר, המון הצלחה!



## ודברת בם

החידון הטלפוני של מבצע הלימודים

ואלה שמות הפנסאים שזכו בהגרלה שנערכה בין העונים נכונה בחידון הטלפוני:

- מנחם מענדל קוצובייבסקי, טבריה | לוי יצחק ורדי, ירושלים
- יחיאל סודקביץ', כפר חב"ד | ישראל קעניג, לוד
- נדב יצחקי, נחלת הר חב"ד | בנימין סובול, רחובות

## מזל טוב!

בימים הקרובים ייצרו עמכם קשר ממפקדת הפנסאים ויתאמו אתכם את קבלת הפרסים המגיעים לכם

**פנסאים**  
התנועה הלימודית  
על ידי לימוד התורה  
סאיים את העולם  
יוצא לאור על ידי  
הפנסאים

**פקס המערכת:** 077-470-2736

**כתובת למשלוח דואר:** כפר חב"ד ת.ד. 747 מיקוד 60840

**דואר אלקטרוני:** panasaim@gmail.com

**עורך:** שלום בלוי

**ניקוד:** אב"י פרלשטיין, מנדי פרומר

**גרפיקה:** y.w. designgraphic

**נא לשמר על קדשת הגליון**