

עמ'דו הכין כולכם

עש"ק פרשת קרח,
כ"ב סיון ה'תשע"ד
ימי ההכנה לג' תמוז
עשרים שנה
גליון מס' 3

לחיזוק והתעוררות אור וחום ההתקשרות לנשיאנו, לתורתנו ולהוראותיו
לקראת העצרת הארצית - ג' תמוז
יום חמישי, יום הבהיר כ"ח סיוון
יד אליהו, תל אביב

כאשר מדובר אודות נשמתו של נשיא בישראל - אזי מתבטא ענין נצחיותו גם בעניין הנשיאות, שפעולתו בעולם (שזהו תוכן הנשיאות) היא גם באופן נצחי, ובלשון הגמרא: "מה להלן עומד ומשמש אף כאן עומד ומשמש", כלומר, שגם לאחר הסתלקותו של הנשיא הרי הוא "עומד ומשמש" - לסייע לכל אחד ואחד במילוי שליחותו של הקב"ה לעשות מהעולם "דירה" ו"גן" להקב"ה.

שיחת יו"ד שבט ה'תשמ"ג

צדקה לילדים. בכניסתו ל-770 וביציאתו ממנו, כמו בכניסתו לכל אחת מהתפילות, חילק הרבי מטבעות צדקה לילדים שעמדו בדרך. הרבי המתין עד שהם ישלשו את המטבע לקופת הצדקה. פעמים ספורות אירע והילדים לא הצליחו להגיע לחור שבקופת הצדקה על מנת לשלשל את המטבע והרבי הרים את הילדים בידיו הקדושות בכדי שיצליחו להגיע לקופה ולתת את מטבע הצדקה.

בתמונה: כשעורר הרבי על כך שלכל ילד תהיה קופת צדקה משלו, עליה כתוב שמו הפרטי, עברו ילדים רבים בפני הרבי כשבידיהם קופות הצדקה הפרטיות שלהם ונתנו לתוכן את מטבעות הצדקה. לרבי היתה קורת רוח רבה מכך.

צעירי אגודת חב"ד
פעילי חב"ד
אנחנו חוקרים לראש את בית ישראל

חב"ד
כל הלב לכל אחד

צעירי אגודת חב"ד באה"ק ת"ו

הרב ישר אדרעי

רב קהילת חב"ד בנתיבות

בחלוף כמעט עשרים שנה מג' תמוז, על כולנו להמשיך ולהתחזק ולזכור היטב את דברי הרבי והוראותיו הק' אלינו. לשם כך נתאחד כולנו בעצרת המרכזית של חסידי חב"ד, ונתלכד יחדיו בחיזוק ההתקשרות לרבי ובקיום תקנותיו ומבצעיו הק', ונזכה במהרה לביאת משיח צדקנו.



הרב שמעון גד אליטוב

רב העיר מברשת ציון וחבר מועצת הרבנות הראשית

אני מברך את כל המשתתפים בכינוס הגדול, שיזכו לראות במוחש את דברי רבינו "מה עד כאן עומד ומשמש אף להלן עומד ומשמש" בכל ענייניהם הפרטיים, ויזכו לסייעתא דשמיא ולברכה מכ"ק אדמו"ר נשיאנו בגו"ר ויתמלאו כל משאלות לבם לטובה ולברכה. וכגודל אהבתו לכאו"א מאתנו, נראה לו חיבתנו על-ידי התאחדותנו בכינוס שבו יתקדש שם חב"ד ושמו של הרבי.



הרב מרדכי שמואל אשכנזי

רב אב"ד כפר חב"ד

ברי לי שאין דבר שיכול להביא את הרבי אלינו יותר מאשר שיראה את כל בניו יושבים כאחד, מתוועדים ומנגנים עם הרבי כבימים עברו. זכות וחובה לכל חסיד וחסיד לבוא ולהשתתף בעצרת עם כל בני משפחתו.



הרב מרדכי ביסטריצקי

רב קהילת חב"ד צפת

עומדים אנו בימים הסמוכים לג' תמוז. קרוב לעשרים שנה שאיננו רואים את הרבי בעיני בשר. נתאסף כולנו יחדיו, כאיש אחד בלב אחד, אנשים נשים וטף לכנס התעוררות לחיזוק ההתקשרות לרבי וקבלת החלטות טובות, וכהצעה הנני מציע להתחזק ביראת שמים - תפילה, צניעות וכו' - ולהוסיף בלימוד התורה נגלה וחסידות, ובכך נזכה לגרום נחת רוח לרבי ולזרז את התגלות מלך המשיח תיכף ומיד ממש.



הרב טוביה בלוי

רב קהילת חב"ד נוה-יעקב

העצרת מהווה ביטוי הן לאחדות החסידים בכל מצב, למרות מה שקרה לפני עשרים שנה, והן לקיום הוראותיו הקדושות של הרבי וחיזוק לימוד תורתו הקדושה, וכל זה מתוך שמחה וטוב לבב.



משל למלך...

הרב יוסף יצחק בוטמן

משפיע ומשגיח ישיבת תות"ל המרכזית - לוד



יומו, כשכל העת במוחו תהיה תקועה הידיעה והמחשבה שזהו לא מקומו הטבעי. מקומו הטבעי הוא אצל המלך!

המצב שלנו כיום, אחרי ג' תמוז, הוא שאנו לא רואים את הרבי בגשמיות. אנו כ'בן שגלה מעל שולחן אביו'. ולאידך - אנו חושבים כל העת, וכל מאווינו, רצוננו ועסקנו מוקדשים לשאלה כיצד הרבי רוצה שנתנהג. מה עלינו לעשות כעת.

זו העצרת של ג' תמוז.

מחד - געגועים עזים, כמיהה עצומה, צימאון לראות את הרבי, לשמוע את קולו הקדוש. להיות עמו בגשמיות.

לאידך - תנופה והתעוררות להמשיך בכל הכח. לעסוק ב'קאך' במבצעי הקדושים של הרבי, להוסיף אומץ בקיום הוראותיו, בלימוד תורתו, ובהכנת עצמנו והעולם לקבלת פני משיח צדקנו.

כולנו נהיה שם. אנשים, נשים וטף. חסיד בל יעדר!

מ דודי ה'חזור' הגה"ח הרב יואל כהן שליט"א, שמעתי משל לאדם שהיה ידד קרוב מאוד למלך גדול, אהבת נפש רחשו זה לזה, וקרבה עצומה שררה ביניהם. באחד מן הימים המלך הודיע לו כי עליו לעזוב את הארמון. כך, לפתע פתאום, בלי נימוק מיוחד.

בפני אותו ידד קרוב למלך עומדות עתה שלוש דרכים בהם הוא עשוי לנהוג:

האחת, להתפלש בעפר שערי הארמון, לתקוע יתד, למרר בבכי, ולא לזוז מהמקום עד אשר המלך יכניסו בחזרה.

הדרך השנייה העומדת בפניו הינה: להתייאש. לעזוב את המקום ולפתוח בחיים חדשים.

אך יש גם דרך שלישית: הוא יישאר במשך זמן מה על-יד הארמון, ימרר בבכי, וימרוט שערותיו בתסכול מכך שאהובו המלך נטשו. אבל אז הוא יעשה 'חושבים' ואלו ההרהורים שיעלו במוחו: "המלך הרי אוהב אותי, חפץ בטובתי, אהבה זו הינה עצמית, לבבית, נפשית. לא ייתכן שביום בהיר ינתקו חוטי האהבה המקשרים ביננו", ולכן, לא ייתכן שהוא יפתח בחיים חדשים לחלוטין. לאידך - אין טעם להישאר על-יד הארמון בחוסר מעש. המלך בטוח אינו חפץ בכך. הוא יילך לעיר, ישכור דירה, ימלא את סדר

דולרים. החל מיום י"א ניסן תשמ"ו, מדי יום ראשון, עמד הרבי שעות ארוכות על רגליו וחילק שטרות דולר לצדקה לרבבות יהודים. רבים מהעוברים זכו שהרבי ידבר עמם.





מה? לעשות!

הרב משה שילת

מנהל 'תורת חב"ד לבני הישיבות'

ג'תמוז עשרים שנה... לא צריך, לכאורה, להוסיף אף מילה.

אנחנו 'גדלים על הרבי' ויודעים האמת, ובעיקר מנסים לחיות את האמת, שהרבי הוא הכל.

אבל איפה אנחנו? איפה העולם (שמוכן לגאולה)?

מצינו של הרבי אכן "הנשיא הוא הכל", אבל "הכל" עדיין לא זועק בגלוי "נשיא!!! אז זהו, המציאות שלנו נמצאת בעוד מקומות ולכן המציאות של כל אנשי הדור גם כן... והסתירה הזו זועקת לשמים, והיא מכאיבה בבשרינו מאוד בפרט כשמגיעים ליום הבלתי נתפס - עשרים שנה להסתלקות.

צריך להפוך את העולם, להביא את תורת הרבי לכל איש ואישה. להביא את עשרת המבצעים של הרבי לכל בית.

זכינו ובשנים האחרונות ממש נוצרו ספרים מותאמים לציבור הרחב וגם לציבורים שונים ספציפיים. אבל זה לא מספיק. מוכרחים שיהיו חקוקות על מוחינו וליבנו כמה שיחות של הרבי בהתאמה לכל עת מצוא, לחזור עליהם בחיות ובהתלהבות, לתת לאנשים ששומעים אותנו תחושה שבאמת יש כאן 'פצצה', שהוא מוכרח את זה כמו אוויר לנשימה.

זכינו שיש התעוררות גדולה בעם ישראל לקיום מעשי של תומ"צ, אבל

חסרה המון הכוונה, המון התעסקות ללמד אנשים ולמקד אותם. בשביל זה נתן הרבי את "עשרת המבצעים". חייבים 'להשתגע', לעשות את הדברים שעליהם חונכנו, פשוט לעשות!

לקחת ליקוטי שיחות או 'תורת מנחם - התוועדות' וללמוד בהשתוקקות כמו ילד קטן שמתרפק על אבא שלו, להקשיב לניגון של הרבי, להחיות את הרגע שזוכרים מהרבי. ולקחת את זה לעוד יהודי, לעוד שני יהודים ולעוד עשרה ועשרים ומאה ומאתיים ואלף ואלפיים ועשרות אלפים ומאות אלפים ומליונים.

זה אפשרי. וכמו בכל דבר גדול זה מתחיל בדבר קטן, דבר קטן שכלל אנ"ש בארץ הקודש יתלכדו סביבו ויהפוך לדבר ענק. אם כל אחד ואחת מאנ"ש יהיה פעיל בפועל ממש ב'פעילי חב"ד' נגיע למאות אלפי משפחות, נתחיל 'לשרר' עם הרבי במושגים שלו ולא בקטגוריות שלנו...

ובשביל לקבל כוחות להביא את הרבי לעולם נתכנס כולנו לקראת יום ההילולא באהבה ואחדות לעורר את האהבה לנשיאנו ולהוסיף אומץ ותוקף בהתקשרות אליו, על מנת לשבור את העולם וההסתר ולהביא לימות המשיח.

הרב יעקב דב הכהן כ"ץ

ראש ישיבת תות"ל המרכזית - כפר חב"ד ורב בית הכנסת 'רח' הרב קוק' בני-ברק

והרב יוסף יצחק בלינוב

רב מרכז העיר בני-ברק



נדבה רוחם של "צעירי אגודת חב"ד" לכנוס את כל קהילת החסידים כאחד, מנער ועד זקן, להתוועדות רבתי, בה יושמעו דברי תורתו, הוראותיו ותקנותיו הק', מתוך מגמת התחזקות ותנופה חדשה במילוי רצונו הטהור להפיץ מעיינות התורה והמצוה כל חד לפום שיעורא דילי ועל כן באנו לזרז את המזורזין - שבוודאי ובלי ספק יראה כל אחד ואחד לעצמו חובה וזכות להשתתף בגופו בעצרת המיוחדת שתקיים ביום חמישי, כ"ח סיון הבעל"ט, בהיכל "יד אליהו" בתל אביב. (מתוך מכתבם לקהילת אנ"ש בבני-ברק)

הרב אלי יוחנן גורארי

חבר בי"ד רבני חב"ד ורב העיר חולון



זכות קדושה וחובה מיוחדת על כל אחד ואחד מאנ"ש שי' לבוא ולהשתתף בהתוועדות החסידים הגדולה שתקיים לקראת ג' תמוז בהיכל 'יד אליהו' בתל-אביב. יחד, כל חסידי הרבי בארץ-הקודש, נתאחד יחדיו, נתוועד ונעורר את אור וחום ההתקשרות לנשיאנו הנצחי, בתקווה שההתוועדות הגדולה תהיה יחד עם הרבי, בגוף גשמי.

הרב מנחם מענדל גלובסקי

סגן מזכיר בי"ד רבני חב"ד ורב קהילת חב"ד ברחובות



ברור לי שהרבי משתתף בעצרת! "במקום רצונו של אדם שם הוא נמצא". ובמילא, אם רוצים להתוועד עם הרבי צריכים להגיע לעצרת הגדולה ב'יד אליהו', יחד עם כל אנ"ש.

הרב חיים שלמה דיסקין

רב קהילת חב"ד ורב העיר קרית-אתא



עצם זה שכל משפחת אנ"ש מתאחדת, כאיש אחד בלב אחד, תחת קורת גג אחת ביום כזה - זה כבר הקרן. זו ההכרזה והפנייה אל הרבי: למרות שעברו כל-כך הרבה שנים, אנו חוזקים בהתקשרותנו! אנו ממשיכים במלא המרץ למלאות את שליחותך: להביא לימות המשיח!

אזכיר על הציון. הרבי בתפילה על ציון כ"ק אדמו"ר הרי"צ.



עיני העולם נשואות

הרב יוסף יצחק גרינברג

שליח כ"ק אדמו"ר למדינת אלסקה



לפני ג' תמוז, עשרים שנה, שבעשרים שנה אלו היה הרבי עוד יותר לעבדדיק ועוד יותר אקטיבי ופעיל, ברור שההוספה בכמות של אנ"ש והמקורבים שהתווספו במשך העשרים שנה באופן של "יתיר מבחיוהי", מוכרח להתבטא בכינוס ג' תמוז, ומובן שזוהי חובתו של כל אחד ואחת לוודא שלא ישאר אף אחד מאנ"ש, התמימים והמקורבים, ואפילו עוללים ויונקים, שיישאו ח"ו "מחוץ לענו", במעמד הקהל זה, כאשר כל חסידי חב"ד יעמדו מול פני הקודש בהתקשרות אמתית ופנימית.

כשליח שנמצא ב'קצווי תבל', רצייתי לעורר את תשומת לב של אנ"ש באה"ק שעליהם לזכור שלכינוס העומד להתקיים בארץ-הקודש ביום הבהיר כ"ח סיון תהיה השפעה לא רק על תושבי הארץ, אלא על כללות אנ"ש והשלוחים בעולם שנושאים עיניהם לכינוס זה ומצפים לשמוע, לראות ולקבל מכינוס זה חיזוק בהתקשרות בחבלי עבותות אהבה לרבי נשיאנו. מובנת, אם-כן, גודל האחריות המוטלת על כאו"א מאנ"ש לעשות כל אשר ביכולתם שהעצרת תהיה כדבעי ובאופן המתאים, "ברוב עם הדרת מלך".

ובוודאי נזכה עוד לפני ג' תמוז זעהן זיך מיטן רבין דא למטה אין א גוף, והוא יגאלנו.

קשה להאמין שיש אפילו אדם אחד מכל אנ"ש, תלמידי התמימים והמקורבים שצריך שיעוררו אותו אודות היום הגדול והקדוש ג' תמוז - בתקווה ובתפילה שנזכה עוד לפני כן "צוריק אראפבריינגן דעם רבי'ן" (להביא את הרבי) - כי אין כל ספק שיום זה הוא ה"אחת בשנה" שלנו, ומבלי הבט על דרגת ההתקשרות שלנו במשך השנה, ביום הזה בוודאי שכל אחד מאתנו מתעורר ברגש ההתקשרות וצועק "אוי רבי" מעומק לבו.

היום הזה הוא "קירוב המאור אל הניצוץ" והרבי מתגלה אז בלב כל אחד מאתנו, וכמבואר בשיחת יו"ד שבט תשכ"א שכאשר חסיד מתעורר ברגש ההתקשרות זה אך ורק מפני שהרבי חשב עליו ברגע זה, ולכן הוא התעורר לחשוב על הרבי.

עם זאת, חשבתי לבטא את אשר אני מרגיש וחש, ולעורר את תשומת הלב של אנ"ש לשתי נקודות חשובות.

בוודאי זכור לכולם איך שבהתוועדויות הקודש הגדולות הרבה הרבי לדבר על גודל המעלה בכך שהתאספו רבים בכמות מפני העניין ד"ברוב עם הדרת מלך", מלכי רבנו, של נשיא הדור, והדגיש שכל אדם נוסף שמשותף בהתוועדות מוסיף בעניין של "ברוב עם" ובמילא מתוסיף ב"הדרת מלך".

על-פי-זה מובן בפשטות שבעמדנו

אם לקולי הוא נשמע, יעזוב את ההתאוונות היתרה בהרגשת עצמו מה חסר לו ומה יש לו, ויתבונן בחלק היפה אשר ניתן לו שהוא מתלמידי ומקושרי נשיאנו הוא כבוד-קדושת מורי וחמי אדמו"ר הכ"מ, וישמח בשמחה גדולה בחלקו זה וימשיך השמחה בפעולות ממשיות ממש למלא את רצון משלחו, אשר הכוחות על זה ניתנו לו ואינו חסר אלא הרצון.

וכאשר יבטל רצונו מפני רצון נשיאנו שמסר לו רצון הקב"ה, אזי זה גופא יהי כלי שיומשך לו חיות בכל פעולותיו במילוי רצון כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ.

מאגרת קודש י"ז אלול ה'שי"ת

הרב דוד מאיר דרוקמן

רב העיר קרית מוצקין ורב קהילת חב"ד בקריות

ידוע הרעיון שאמר רבי יהונתן אייבשיץ על מה שציווה יעקב אבינו את בניו: "האספו ואגידה לכם את אשר יקרה אתכם באחרית הימים" - שעם ישראל סובל עקב פירוד הלבבות; מתחיל ממחלוקת יוסף ואחיו, עובר לחורבן הבית שנבע כתוצאה משנאת חינם. והתשובה לכך היא: "האספו" - תהיו ביחד, וזה מה שיביא את היעודים של אחרית הימים.

ואף אנו נתבעים ונקראים לקיים בנפשנו - "האספו", עולו ואתכנישו להילולא רבה דיעקב ישראל סבא - רבינו נשיאנו, ובזכות ה'ביחד' יוציאנו רבנו מהגלות המר בביאת משיח צדקנו בקרוב ממש!



הרב יוסף יצחק הבלין

רב קהילת חב"ד ברמת-שלמה - ירושלים

חובת קהל החסידים בארצנו הקדושה להתאחד יחדיו בעצרת ג' תמוז הארצית בהיכל י"ד אליהו בתל אביב. אני פונה בקריאה מלב אל לב אל אנשי קהילת חב"ד ברמת שלמה, לבוא כולם - אנשים, נשים וטף - ולהשתתף בהתוועדות החסידים הגדולה, להתעורר בגעגועים לרבי, ולהתחזק בקיום הוראותיו ותקנותיו הקדושות.



הרב משה הבלין

ראש ישיבת תות"ל בקרית-גת, רב הערים קרית-גת ושדרות

אני זוכר כיצד ביו"ד שבט ה'תש"ל, שהיה עשרים שנה להסתלקות הרבי הריי"צ, דיבר הרבי על כך ש"מבן עשרים שנה ומעלה" שזה שעברו עשרים שנה לא מחליש ח"ו ואדרבה הרבי ממשיך להנהיג ביתר שאת. בזמן של עשרים שנה מג' תמוז עלינו - כל קהל החסידים - לחזק ההתקשרות שלנו לרבי ע"י שנגיע יחד לעצרת ג' תמוז ונקבל החלטות טובות בכל הוראות הרבי.



הרב אשר לעמיל הכהן

רב קהילת חב"ד בביתר-עילית

יום ההילולא של הרבי הוא יום גדול וקדוש. ביום זה מתעוררים בלב כולנו רגשי הגעגועים אל הרבי, ורגש ההתקשרות מתחזק בקרבנו. עלינו לנתב את הרגש למעשה בפועל - למלא את השליחות שהוטלה עלינו - לקבל פני משיח צדקנו. אין ספק, שעל-





הרבי שלי

הרב יוסף שמואל גערליצקי
שליח הרבי ורב קהילת חב"ד תל אביב

כשליח הרבי לעיר תל-אביב-יפו, זכות גדולה היא לי ולכל השלוחים ואנ"ש בעירנו, שתל-אביב תהווה אי"ה אכסניה לאירוח העצרת המרכזית לקראת יום ההילולא ג' תמוז, מתוך תקווה וציפיה שעד הכינוס כבר ניושע בתשועת עולמים, ונזכה להתוועד יחד עם הרבי.

דווקא כאשר מדובר על עניינים נעלים ועצומים כיום ההילולא העשרים, ועל כינוס ענק של רבבות חסידי הרבי, שודאי אין לשער גודל עניינם ותוכנם ופעולתם וכו', חשוב מאד להבהיר ולהזכיר, שאסור לנו להסתפק בהיותנו חלק מהקהל ובהתקשרות לרבי כחלק מהתנועה הכללית של אנ"ש והתמימים ביום זה. לעתים קורה, דווקא בגלל גודל המעמד והיום, שהרגש והמחשבה-דיבור-ומעשה נמשכים אחרי מה ש"כולם עושים" באותו יום, ואפילו הרגש אינו דבר אישי, כי-אם חלק מתחושה כללית של הציבור.

ודאי הוא שאין זה מספיק כדי להגיע לרגש התקשרות אמיתי לרבי. המחשבה אודות הרבי, צריכה להיות על-דרך האמור בתניא "והנה ה' ניצב עליו ... ובוחר כליות ולב". כל אחד צריך לעורר בעצמו את הרגש האישי שהרבי מסתכל כעת רק עליו, כתלמיד יחיד לרבו וכבן יחיד לאביו, ויש לו את השייכות האישית המיוחדת רק לו עם הרבי. יש להתייגע ולצייר לעצמו איך הוא נכנס ל"יחידות" ממש עם הרבי, והרבי מסתכל רק עליו, ומתעניין בכל מעשיו. לא רק כמנהיג כלל אנ"ש, השלוחים והעולם כולו, אלא כרבי שלו המחנכו ומדריכו ומסייעו באהבה בכל יום ובכל שעה כיצד ינהג ומה יעשה, בכל ענייניו האישיים.

אחד מהעניינים שיודגשו בכינוס הוא ההתחזקות בעשרת המבצעים שקבע הרבי לקרב לבם של ישראל לאביהם שבשמים. בהתוועדות ש"פ בא, יו"ד שבט ה'תשל"ז, ביאר הרבי את ה"יינה של תורה" בפירוש רש"י על הפסוק "והיה לכם למשמרת". זכורני היטב את הבכיות של הרבי כאשר דיבר באותה שיחה על כך שבעצם הגלות הייתה אמורה להסתיים כבר מזמן, אך הקב"ה מעכב את הגאולה של כלל ישראל ושל "שכינתא בגלותא" כדי שלא יהיה יהודי אחד שהוא במצב של "ערום מן המצוות" וחלילה יתבייש כשתבוא הגאולה. הרבי זעק בכאב עצום: "וויפל איז א שיעור אויף צו מאטערן אידן אין גלות!?! [=כמה אפשר עוד לעכב את היהודים הסובלים בגלות?!] ואנן מה נעני' אבתרי'!?"

רואים במוחש, שלעשרת המבצעים יש סגולה מיוחדת, שתמיד הם פועלים את ה"מצוה גוררת מצוה", וגורמים לתזוזה בנשמתו של היהודי. מניסיוני, כל יהודי שנתקרב לשמירת התורה ומצוות, בכל חוג שהוא, הניצוץ הראשון בתחילת התקרבותו הוא המפגש עם חסיד הרבי שעסק בעשרת המבצעים, דוק ותשכח.

כאשר כל אחד מאיתנו יתחזק בהתקשרותו האישית לרבי, ודאי שאין "השתדלות שתקשה בעיניהם ובלבד שיגיעו לזה", לדאוג שלא יהיה יהודי אחד ערום מעשרת מבצעי המצוות של הרבי, ונזכה מיד לצאת בנערינו ובזקנינו בכנינו ובבנותינו לקבלת פני משיח צדקנו והרבי בראשנו.

ידי ההתאחדות של כולנו בכינוס אחד שמטרתו היא הוספה בענייניו של הרבי והתחזקות בפעולה בדרכיו אשר הורנו יזכה כאו"א מהמשתתפים ברכה והצלחה בכל ענייניו הפרטיים, וכולנו נזכה במהרה בימינו להתראות עם הרבי בגשמיות בגאולה האמתית והשלימה.

הרב אברהם מיכאל הלפרין

חבר בי"ד רבני חב"ד
רב שכונת 'הגבעה הצרפתית' בירושלים

עיקר ענייניו של הכנס הוא הוספה בהתקשרותנו לאילנא דחיי - כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו! אחר הסלקות כ"ק אדמו"ר מוהרי"צ ראינו מהרבי יחס מיוחד מאד לשנת העשרים, דבר שבא לידי ביטוי בסיום הס"ת לקבלת פני משיח צדקנו שהחל לכתוב כ"ק אדמו"ר הרי"צ. כמו שהקב"ה אומר "לא אבוא בירושלים למעלה עד שאבוא בירושלים של מטה", ניתן לומר שאחרי שהרבי הורה לנו "עשו כל אשר ביכלתכם", הדבר תלוי בנו! ואנחנו צריכים 'אַרְאָפְרִינגען דעם רבי'ן' למטה בגשמיות ואז נזכה שיבוא אלינו עם כל הגילוי דלמעלה.



הרב ישראל הרשקוביץ

רב קהילת חב"ד באופקים

עצם ההשתתפות בהתוועדות ענק זו, שתתקיים בהיכל י"ד אליהו בתל-אביב, ובה ישתתפו בעזרת ה' גם צעירים רבים - מהתמימים ואנ"ש ומשפחותיהם שלא זכו לראות את הרבי בעיני בשר, היא הכרזה גדולה ביותר ש"מה זרעו בחיים אף הוא בחיים". התוועדות זו של שבת אחים גם יחדיו מתוך אחדות אמתית והתקשרות עצומה לרבי תהווה הכרזה גדולה שתביא ל"יכירו וידעו כל יושבי תבל" שההתרחבות העצומה של ליובאוויטש ומוסדותיה באופן של פלא בשנים האחרונות נפעלת אך ורק על ידי הרבי ובכוח הרבי הממשיך להנהיג אותנו ואת כל הדור ללא כל שינוי. התוועדות של אחדות זו, במטרה לחזק את ההתקשרות לרבי במעשה בפועל של התגייסות למבצעים הקדושים להפצת היהדות והמעיינות חוצה כדי להביא את "קאתי מר", תביא בע"ה שנזכה בפועל, עוד בתוך התוועדות זו למימוש הבטחת הרבי במאמרו הראשון ביו"ד שבט תשי"א "זעהן זיך מיט'ן רבי'ן דא למטה אין א גוף ולמטה מעשרה טפחים, והוא יגאלנו!"



אבא אהוב

הרב חיים אוהיון

מנהל מוסד ילדי צ'רנוביל, צאגו"ח



בהתקרב ג' תמוז, עשרים שנה של העלם והסתר כפול ומכופל, יש להוסיף ולהדגיש שאנו מוכנים לפעול ביתר שאת ועוז בהתקשרות עצמית עד שיוכר ש"יתיר מבחיוהי" בעולם המעשה למטה מעשרה טפחים.

איך נוכל לבטא את היום כשאנו לבד בבתינו?! אם נשב בדד, אף כשנעסוק בעניינים חשובים - עדיין נישא בדד! היש מישהו שלא יעשה מאמץ להתאחד יחדיו, משפחת החסידים, ולזכות ל"ברכנו אבינו כולנו כאחד"?

חובתנו לאסוף את עצמנו, משפחתנו, נשנו וטפנו ביום זה, לשבת יחדיו סביב שולחן אחד וקורת גג אחת, ולבטא את הגעגועים האין סופיים שלנו לרבי, ולהתחזק בדרכיו.

נאמר לרבי: ראה כמה אנו אוהבים אותך, אהבת אמת תהורה מלב עמוק, ראה עד כמה רוחך עומדת בקרבנו ממש.

והוא "בראותו ילדיו מעשה ידיו בקרבנו יקדישו שמו יתברך, בדרך ישרה אשר הורנו מדרכיו", ירעיף מרוחו בביאת גואל צדק והוא בראשנו, בקרוב ממש!

מעשה באב שיצא למסע בן מספר שנים במדינה רחוקה. בניו, שהשות עם האבא ליכדה אותם, החליטו שבכדי שטרדות הפרנסה והעיסוקים האישיים לא יעממו את הקשר ביניהם, הם יתאספו יחדיו, ויעשו פעולות משותפות אשר יחזקו את האחדות ושיתוף הפעולה ביניהם לאורך זמן. מדי שבוע התאספו כל הבנים לשיעור תורה והתוועדות חסידית, יחדיו נפגשו, שוחחו, ושמרו על האחוה המשפחתית. פעולות אלו גרמו שהמשפחה המורחבת שמרה על שלימותה, והאהבה והאחוה בין כולם, אהבת אמת של אחים, נשמרה.

וכאשר האב חזר ממסעו, וראה את בניו האהובים מאוחדים מלוכדים, שמחה גדולה מלאה אותו, אושר רב הציף את לבו, בראותו כל בניו ממשיכים בדרכיו.

כמעט עשרים שנה שאנו, הבנים, איננו רואים את אבינו האהוב - הרבי. אנו מתחזקים ופועלים במבצעים אותם ביקש וציווה הרבי, לומדים את תורתו הרחבה מיני ים, ופועלים במלוא המרץ להחיש ולהביא את גילוי משיח צדקנו.

הרב מנחם הלוי וולפא

רב קהילת חב"ד בנתניה

אין לשער גודל הזכות בראות הרבי את בני יושבים יחדיו באחדות נפלאה, מתעוררים לתנופה בפעולה מעשית להביא משיח צדקנו בפועל ממש. אין ספק שעצרת זו, והתוועדות כל קהל החסידים יחדיו תעלה את קול זעקתנו ושוועתנו: רצוננו לראות את מלכנו!



הרב יצחק יהודא ירוסלבסקי

מזכיר בית-דין רבני חב"ד, רב אב"ד נחלת-הר-חב"ד

שאלו פעם את רבינו הצמח-צדק: אם נמסור את הנפש מי ימשיך את העבודה? השיב הצמח-צדק: (א) יש לנו ילדים והם דור ההמשך. (ב) אחדות החסידים תולידם לקראת משיח. הרבי סיפר סיפור זה פעמים רבות ואמר שהרבי הרש"ב אמר שאצלנו שייך רק החלק השני של הדברים. רק אחדות החסידים. אין צורך בשום הסבר ועילה מיוחדת בכדי להגיע לעצרת. ברור הדבר שכאשר "כולנו אחד", יש גם "ברכנו אבינו". כל חסידי חב"ד בארץ-הקודש מוכרחים להגיע לעצרת. זה עניין של כולנו, כחסידים, ובזכות אחדות זו נזכה במהרה בימינו לקבלת פני משיח.



הרב שניאור זלמן ירוסלבסקי

רב קהילת חב"ד באלעד

לאחר קרוב לעשרים שנה מג' תמוז, אצל כל אחד ואחד מהחסידים מתעורר רגש מיוחד מהרבי וכל אחד רוצה לעשות משהו בשביל הרבי. כאשר על אחד מאתנו יעצור בכ"ח סיון את כל ענייניו ועסקיו ויגיע יחד עם כל החסידים על מנת להשתתף בעצרת, הרי שזהו הביטוי המושלם לרגש ההתקשרות לרבי.



הרב יעקב מנדלזון

רב קהילת א"ש בערד

"מ'דארף צוריק אראפבריינגען דעם רבי'ן". צריך להביא את הרבי. כל חסיד מרגיש כך, וכל חסיד מתעורר לכך, כאשר מגיע זמן של עשרים שנה (!) לג' תמוז. אין ספק שהתוועדות החסידים הגדולה בעולם, בה נתאחד יחדיו כל חסידי חב"ד באה"ק - תגרום מלוא חופנים נחת רוח לאבינו רוענו, ותעורר את כולנו "להביא את הרבי" כאן לעולם, בהגלות נגלות משיח צדקנו, והוא בראשנו, תיכף ומיד ממש.



כוס של ברכה. במוצאי ארבעה מועדים בשנה חילק הרבי מדי שנה באופן קבוע יין מ'כוס של ברכה' - עליה בירך הרבי בזימון את ברכת המזון. ראש-השנה, שמחת תורה, אחרון-של-פסח וחג השבועות. הרבי מזג מגביעו לכוס כל אחד מהעוברים. במהלך החלוקה היו מנוגנים ניגונים רבים, ופעמים רבות הרבי עצר בחלוקה והחל לעודד בחזקה את השירה העזה. מעמדים אלו היו מרוממים ומחיי נפש ועידודי הרבי בהם היו בלתי רגילים כלל.





להתוועד

הרב אסי שפיגל

מורה לחסידות, עיה"ק צפת

אם תשאלו כל חבדניק ראוי לשמו מה הוא חלום חייו? מה הוא באמת רוצה עכשיו הכי הכי?

אני בטוח שכולנו נענה את אותה התשובה: להתוועד עם הרבי. לחוות שוב את החוויה הזאת של להיות ביחד עם הרבי ב770. לשמוע את קולו האהוב והמוכר איתנו גדלנו, להקשיב, לנסות להתרכז, שעות על גבי שעות, להשתדל להבין את הקושיה ברש"י או הביאור ברמב"ם. לנגן, לשמוח ולהגיד לחיים לרבי. לראות אותו מהנהן קלות בראשו "לחיים"... להתרומם איתו ועל כתפיו לפסגות התודעה האנושית ולחוש את החוויה העזה והכבירה של "התוועדות עם הרבי".

מי שזוכר את ההתוועדויות הנפלאות האלה מכיר היטב את התחושה. שעות על גבי שעות של עמידה על הספסל והקשבה מוחלטת לרבי. השעות הארוכות האלה שרק רצינו שימשיכו לנצח. שלעולם לא יגמרו.

מדי פעם כולנו מקשיבים לשיחה בנסיעה ברכב, או רואים וידאו של הרבי עם הילדים בבית - אבל מה יכול להיות יותר מתאים מאשר להתוועד עם הרבי ביחד עם אלפים מאנ"ש באותו אולם?

כשאני חושב - כמו כולנו - מה אני צריך לעשות לכבוד ג' תמוז שנת העשרים, אני יודע שלפני הכל, אני צריך להביא את כל בני משפחתי ולהתוועד עם הרבי, ביחד עם כל אנ"ש ובני משפחותיהם.

פשוט להתוועד עם הרבי.

ובעזרת השם, בזכות שנתוועד כולנו ביחד עם הרבי, נזכה לצאת כבר מכל המסכים המעלימים ומסתירים, ולראות את הרבי מתוועד איתנו, ועם כל העולם, "למטה מעשרה טפחים" - בגאולה האמיתית והשלימה.

הרב זאב דב סלונים

חבר בי"ד רבני חב"ד ורב מרכז העיר ירושלים

במשך כל השנים מאז הסתלקות הרבי הריי"צ, ובמיוחד בשנת העשרים - ה'תש"ל, הרבי עורר שוב ושוב על-דבר חובת החסידים להוסיף ולחזק את התקשרותם עם הרבי ע"י לימוד תורתו וההליכה באורחותיו. מיותר להוסיף על דברי הרב, ורק צריך לתרגמם למעשה: ביום הבהיר כ"ח סיון נתאסף כולנו, ילדיו של הרבי בעצרת ענק לחיזוק אור וחום ההתקשרות לנשיאנו הנצחי, ויהי-רצון שעוד לפני זה נתבשר על בא הגאולה האמתית והשלימה בקרוב ממש.



הרב נפתלי רוט

רב קהילת חב"ד - מטרסדורף, ירושלים ומנהל ה'מרכז חינוכי חסידותי'

בבואנו מפרשת שלח, בה מלמדים אותנו חסידיו של משה רבינו - יהושע וכלב - דוגמא חיה של ביטול מוחלט לרבי, נלבה את אש האהבה לרבי הבוררת בקרבנו. רצון כולנו הוא לקיים את רצונו של הרבי ולעשות לו נח"ר רב. כפי ששמענו מהרבי פעמים רבות כ"כ, רצונו הוא שהחסידים יהיו באחדות, וזו הנח"ר הגדולה ביותר שאנו גורמים לו. אני קורא לאחיי ורעיי אנ"ש חסידי חב"ד, לבוא "כאיש אחד בלב אחד" ולהתחזק ולטכס עצה כיצד "להוריד" בחזרה את הרבי, ועי"ז נזכה תומ"י לגאולה השלימה.



קריאת קודש

מאת רבני אנ"ש בארץ-הקודש
בהמשך לקריאת 'בית דין רבני חב"ד'

ב"ה, סיוון ה'תשע"ד

אל משפחת אנ"ש חסידי חב"ד-ליובאוויטש
בארצנו הקדושה ת"ו

שלום וברכה!

נמצאים אנו בימי ההכנה ליום הגדול והקדוש ג' תמוז – יום ההילולא העשרים של כ"ק אדמו"ר נשיא-דורנו. בודאי כל אחד ואחת מאנ"ש שי מתכוננים בהתעוררות נפשית ובפעולות מעשיות לקראת היום הגדול והקדוש. בעת כזאת, בה חלפו כבר כמעט עשרים שנה ואיננו זוכים לראות את רבינו-נשיאנו, עומדת וניצבת חשיבות התכנסות קהל החסידים יחדיו באופן מיוחד והכרחי, כרצונו הק' של הרבי.

על כן, אנו פונים בקריאה של חיבה לכל אחד ואחת מבני קהילות אנ"ש ברחבי ארץ הקודש, להתאחד יחד עם משפחת החסידים הגדולה של מקושרי הרבי, ולראות לעצמו זכות וחובה לבוא בעצמו יחד עם בני משפחתו, להתוועדות המרכזית הגדולה – **עצרת ג' תמוז**, שתתקיים אי"ה ביום חמישי, יום הבהיר כ"ח בסיון, **בהיכל יד אליהו בתל אביב**. להתעורר יחדיו, שבת אחים גם יחד, באור וחום ההתקשרות לנשיאנו, להוסיף אומץ בהתקשרותנו אליו, ולהתחזק בקיום תקנותיו הקדושות ופעולה מעשית ב'עשרת המבצעים' הקדושים, להכין את העולם כולו לקבלת פני משיח צדקנו בפועל **ממש!**

ההתעוררות והמיוחדת והתוועדות כל קהל חסידי ומקושרי הרבי, לבטח יוסיפו פאר וכבוד לשמו הגדול והקדוש של רבינו בכל קצווי תבל, ובוודאי יעלו את קול זעקתנו ושוועתנו: "עד מתי", "רצוננו לראות את מלכנו!", ונזכה לקבל את פני משיח צדקנו, למטה מעשרה טפחים.

וע"ז באנו על החתום

– רשימת הרבנים לפי סדר אי"ב –

חברי בית-דין רבני חב"ד

הרב זאב דוב סלונים רב מרכז העיר ירושלים	הרב יצחק יהודא ירוסלבסקי רב אב"ד נחלת-הר-חב"ד מוכיר בית-הדין	הרב אברהם מיכאל הלפרין רב שכונת הנבעה הצרפתית ירושלים	הרב יוסף הכט רב העיר ורב קהילת חב"ד אלת	הרב מנחם מ. גלוצובסקי רב קהילת חב"ד רחובות סגן-מוכיר בית-הדין	הרב אליהו יוחנן גורארי' רב העיר ורב קהילת חב"ד חולון	הרב מרדכי שמואל אשכנזי רב חב"ד כפר חב"ד
--	---	--	--	--	---	--

רבני ערים וקהילות אנ"ש מרכזיות

גם אני פצטוף לחשיבות העצרת

הרב אשר לעמיל הכהן רב קהילת חב"ד ביתר-עילית	הרב ברוך בועז יורקוביץ' רב קהילת חב"ד לוד	הרב ישעיהו הרצל רב העיר ורב קהילת חב"ד נצרת-עילית	הרב משה הבלין רב העיר ורב קהילת חב"ד קרית גת	הרב דוד מאיר דרוקמן רב העיר קרית מוצקין ורב קהילת חב"ד בקרית	הרב חיים שלמה דיסקין רב העיר ורב קהילת חב"ד קרית אתא	הרב שמעון אליטוב רב העיר מברשת ציון חבר מועצת הרבנות הראשית
הרב ש. זלמן ירוסלבסקי רב קהילת חב"ד אלעד	הרב מנחם מענדל ולפא רב קהילת חב"ד נתניה	הרב ישראל י. הכהן הנדל רב קהילת חב"ד מגדל העמק	הרב יוסף יצחק הבלין רב קהילת חב"ד רמת שלמה, ירושלים	הרב מרדכי צ. דוברובסקי קהילת חב"ד ראשון לציון	הרב משה בלוי רב קהילת חב"ד נוה יעקב, ירושלים	הרב משה בלוי רב קהילת חב"ד רמת בית שמש א'

רבני קהילות ובתי-כנסת אנ"ש

הרב יצחק מאיר סגל רב קהילת חב"ד רחביה, ירושלים	הרב ישראל ליפשיץ רב קהילת חב"ד רמת גן	הרב ישראל הרשקוביץ רב קהילת חב"ד אופקים	הרב טוביה בלוי רב קהילת חב"ד נוה יעקב, ירושלים	הרב משה בלוי רב קהילת חב"ד רמת בית שמש א'	הרב יצחק מאיר סגל רב קהילת חב"ד רחביה, ירושלים	הרב משה בלוי רב קהילת חב"ד רמת בית שמש א'
הרב חיים קיזנר רב קהילת חב"ד עמנואל	הרב בנימין הכהן לרר רב ביהמ"ס 'שכונת הדקל', ביתר-עילית	הרב דוד ולם רב ביהמ"ס בית חב"ד באר שבע	הרב יוסף יצחק בליגוב רב מרכז העיר, בני-ברק	הרב יצחק מאיר סגל רב קהילת חב"ד רמת בית שמש ב'	הרב חיים קיזנר רב קהילת חב"ד עמנואל	הרב משה בלוי רב קהילת חב"ד רמת בית שמש ב'
הרב נפתלי רוט רב קהילת חב"ד מטרסדורף, ירושלים	הרב יעקב מנדלזון רב קהילת חב"ד ערד	הרב טובי זילברשטרם רב קהילת שיון חב"ד, ירושלים	הרב יוסף שמואל גערליצקי רב קהילת חב"ד ומרכז העיר, תל-אביב	הרב אפרים בוגרד רב קהילת חב"ד רמת ב', ירושלים	הרב נפתלי רוט רב קהילת חב"ד מטרסדורף, ירושלים	הרב משה בלוי רב קהילת חב"ד רמת ב', ירושלים

רבני מועצות, ישובים ושכונות

הרב יעקב רייצס רב מועצה מקומית יסוד המעלה	הרב יוסף קרסיק רב מועצה מקומית בת חפר	הרב מאיר מייסה רב מועצה אזורית רמת הנגב	הרב דוד ועקנין רב מועצה מקומית מנחמיה	הרב יוסף יצחק וולוסוב רב מועצה מקומית רמת ישי	הרב מנחם גליצנשטיין רב מועצה אזורית בקעת הירדן	הרב משה בלוי רב מועצה אזורית ערבה תיכונה
הרב אליעזר שמואלביץ רב קהילות האשכנזים, אור-יעקב	הרב סעדי מעטוף רב היישוב ביקת	הרב ברוך ליפקין רב היישוב מרחבי	הרב יוסף יצחק דרוק רב היישוב טנא-עומר	הרב יוסף יצחק וולוסוב רב מועצה מקומית רמת ישי	הרב אליהו אטולין רב שכונת בית אליעזר, חדרה	הרב צמח אברהם רב היישוב ינוב
הרב אהרן שפירא רב שכונת פרדס כץ, בני-ברק	הרב נפתלי מרינובסקי רב היישוב להבים	הרב יצחק מוזגרשילי רב שכונת שרת ורמת, לוד	הרב אריה ועג רב היישובים כפר-ברוך - היוגב	הרב יוסף יצחק וולוסוב רב מועצה מקומית רמת ישי	הרב אליעזר הלוי ברוד רב היישוב כרמי יוסף	הרב אברהם אדני-אשויילי רב שכונת, קרית-אתא
הרב אבינועם תעניז רב היישוב תלמי-יחיאל	הרב משה פינקוביץ' רב שכונה, חולון	הרב אברהם חיים מזרחי רב היישוב גבעתי	הרב נפתלי ועקנין רב שכונה, לוד	הרב יוסף יצחק וולוסוב רב מועצה מקומית רמת ישי	הרב ינאם בן-הרוש רב היישוב ארנית	הרב יעקב אדרעי חבר לשכת הרבנות, אור-יהודה
הרב יוסף יצחק תעניז רב היישוב עזריאל	הרב בנימין קופרמן רב שכונה, רמת-גן	הרב שלמה מזרחי רב כפר-גבירול	הרב מרדכי מ. לאופר רב שכונה, אשדוד	הרב יוסף יצחק וולוסוב רב מועצה מקומית רמת ישי	הרב נועם כריטוב רב היישוב כלפורה	הרב שמעון אייזנבאך רב שכונת שמון, אילת
	הרב יוסף יצחק קפלן רב היישוב סתרי	הרב כנציון מיכאל-אשויילי רב שכונת גבעת הויתים, לוד	הרב רפאל לוינסון רב היישוב תל-יעריש	הרב יוסף יצחק וולוסוב רב מועצה מקומית רמת ישי	הרב נועם דקל רב שכונה, יקנעם	הרב פנחס אלטהוויז רב שכונת קרית משה, חולון

אנשים,
נשים
וטף

לפרטים *3770

עצרת
ג' תמוז

יום חמישי
יום הבהיר כ"ח סיון
ה'תשע"ד (26.6.14)
היכל נוקיה יד אליהו תל אביב

פתיחת שערים - 18:30