

# ישיבת בית מנחם מנדל

= צעירי השלוחים =

הדמייה של הבניין החדש  
להרחבת הישיבה



ישיבת צעירי השלוחים נפתחה בשנת תשנ"ח

ומסיימת כעת את השנה החמישית מאז פתיחתה מחדש בשנת תשע"ד

כמשך השנים עברו מאות מילדי השלוחים במסגרת הישיבה, ורבים מהם משמשים כיום כשלוחים בעצמם. בשנים האחרונות קנתה לה הישיבה שם בזכות רמת הלימודים הגבוהה והחיות החסידית המיוחדת שהיא מעניקה לתלמידיה.

בישיבה צוות מלא של מגידי שיעורים ומשפיעים העובדים באופן מפורט עם כל אחת מהתלמידים ודואגים לכל צרכיו בגשמיות וברוחניות. הישיבה פועלת בכל שבתות השנה ומתאימה במיוחד לבני חו"ל.

**שפות:** אנגלית עברית ואידיש. (שפת השיעורים: אנגלית)

הישיבה פותחת את שעריה לילדי השלוחים באירופה בעלות של 300 יורו לחודש

## לפרטים והרשמה כנסו לאתר

ראש ישיבה

הרב זלמן קפלן

Email: Rabbi@beismm.com

מנהל רוחני

הרב זלמן שטילרמאן

Email: Rabbistillerman@beismm.com

שיעור ג'

הרב מ"מ שטראקס מגיד שיעור

הרב מ"מ זילברשטרומ משפיע

שיעור ב'

הרב בנציון פרידמן מגיד שיעור

הרב שלמה ברנתן משפיע

שיעור א'

הרב מ"מ בן שמעון מגיד שיעור

הרב שאול גרינפלד משפיע

### ההורים כותבים

אני מרוצה מאד מהחלטתי לשלוח את בננו לישיבה. אני מודה מקרב לב להנהלת הישיבה על ההשקעה שלהם בילדינו בכדי שיגדלו להיות בחורים חסידיים ויגרמו נחת רוח לרבי.

הרב יעקב וואלף

מסצ'וסטס, ארצה"ב

היחס האישי וההדרכה הפנימית שבננו בן 16 מקבל בישיבת צעירי השלוחים היא מופלאה כל אחד מהמחנכים בישיבה משקיעים כוחות עצומים בתלמידים. הם מכירים את התלמיד ואת מצבו לפרטי פרטים. אנו כהורים חשים שיש לנו שותפים אמיתיים בחינוך בננו ניכר שהישיבה מעניקה לתלמידים כלים מצויינים ללימוד גמרא וחסידות. באווירה וחיות חסידית, ותוך השקעת מחשבה וכוחות רבים בהצלחתו של כל תלמיד.

הרב יוסף בלומינג

מרילנד ארה"ב

האכפתיות ושימת הלב של ההנהלה כלפי בננו והיחס אלינו, ההורים הגרים מעבר לים, הוא יוצא מן הכלל. צוות הישיבה תמיד זמינים, מכירים את התלמיד באופן אישי וניכר שהם דנים ביניהם במצבו של כל תלמיד. כל תלמיד הוא מעין פרויקט משותף של צוות הישיבה.

הרב דוד וויינברג

קייפטאון, דרום אפריקה

ישיבת צעירי השלוחים היא ישיבה שאיכפת לה מהצרכים האישיים של כל תלמיד. צוות הישיבה מדריך את התלמידים בדרך של לימוד התורה והתקשרות לרבי. האווירה החיובית של הישיבה והצוות המעולה, יוצרים ישיבה שהיא גם מקום נעים ומשמח.

הרב יצחק לעוונטל

קופנהגן, דנמרק